

Χαίρομαι ιδιαίτερα αγαπητοί Κύριοι και κυρίες
που βρισκόμαστε σήμερα μαζί σας, εδώ,
στη παρουσίαση ενός ακόμη ξεχωριστού βιβλίου της Α.Π

Είναι το 19^ο, και 1^ο λογοτεχνικό της βιβλίο μετά από τα 18
επιστημονικά που έχει εκδόσει μέχρι σήμερα,
και έρχεται να μας θυμίσει στιγμές, που και οι ίδιοι ζήσαμε κάποτε,
αλλά και να μας προβληματίσει...

Η Τασούλα διαθέτει ένα μοναδικό επικοινωνιακό χάρισμα.
Χαίρεσαι να συζητάς μαζί της αλλά τα ίδιο χαίρεσαι και να τη
διαβάζεις.

Θυμάμαι όταν την πρωτογνώρισα σαν κεντρική ομιλήτρια
σε μια εκδήλωση της ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ, που ήταν αφιερωμένη την ελληνίδα
εκπαιδευτικό. Κυριολεκτικά με τα λόγια της με είχε σαγηνεύσει.

Για την ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ και εμένα προσωπικά
αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή που είναι μαζί μας.

Γιατί με τη φιλία της και με την ενεργό συμμετοχή της στη διοίκηση
της μεγάλης γυναικείας οργάνωσης, της Ε.Γ.Ε. συμβάλλει ουσιαστικά
και καθοριστικά στη επιτυχία των κοινών μας στόχων.

Η Τασούλα Παμουκτσόγλου, με Πάθος και πίστη στη δύναμη
της εκπαίδευσης που υπηρετεί ,
έχει συνηθίσει να αξιοποιεί τις εμπειρίες της, μέσα από την
πολύπλευρη, υπεύθυνη, σεμνή και ανιδιοτελή της δραστηριότητα,

σε θέματα που αφορούν το σχολείο,
τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών,
τα τοπικά και κοινωνικά προβλήματα

Με την απόφασή της να αφιερώσει τα έσοδα
από την έκδοση του καινούριου βιβλίου της
για την οικονομική ενίσχυση του Π/τος Αχαρνών της ΕΑΕ
αποδεικνύει για άλλη μια φορά την ανιδιοτέλεια και την ανθρωπιά
που σπανίζει στην εποχή μας.

Γι' αυτό και την ευχαριστούμαι διπλά
Ευχόμαστε λοιπόν να είναι καλοτάξιδο....

Η Αναστασία Παμουκτσόγλου γεννήθηκε στο Πειραιά και κατοικεί στους Θρακομακεδόνες Αχαρνών.

Είναι διδάκτωρ Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Υπηρέτησε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως Πάρεδρος. Σε όλη της τη ζωή ενδιαφέρεται και μελετά την Παιδεία.

Σήμερα, ως Γραμματέας της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και Συμβουλευτικούς Φορείς, που υποστηρίζουν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ώστε να αντιμετωπίσουν επαγγελματικά, κοινωνικά ή ψυχολογικά θέματα ή/και να επιλέξουν συνειδητά και υπεύθυνα επαγγελματική κατεύθυνση και διδάσκει με διαλέξεις «Φιλοσοφική και Κοινωνική Συμβουλευτική».

Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, κ.λπ.

Έχει δημοσιεύσει δεκαοκτώ (18) βιβλία,

Είναι μέλος επιστημονικών – παιδαγωγικών ενώσεων και ερευνητικών φορέων.

Το όνομά της αναφέρεται στο Who is Who Of the World.

Υστερα από δεκαοκτώ επιστημονικά βιβλία το πρώτο της μυθιστόρημα: «**Που πήγαν οι διανοούμενοι**», αναζητά την αλήθεια στην καθημερινότητα της εκπαίδευσης.

Το βιβλίο είναι ένα πολιτικό – κοινωνικό μυθιστόρημα.

Είναι ένα βιβλίο που μιλά για σοβαρά ζητήματα με αστείο τρόπο.

Για το Πανεπιστήμιο. Τους Ανθρώπους. Η ηρωίδα του βιβλίου προσπαθεί να απαντήσει σε ένα σκληρό ερώτημα: Που είναι οι διανοούμενοι, σήμερα;

Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, υπάλληλοι, δάσκαλοι, φοιτητές, πολιτικοί παράγοντες, γονείς και συνδικαλιστές, διαπλέκονται στη ζωή των ανθρώπων και στο νόημα που δίνουν στον πανεπιστημιακό κοινωνικό μικρόκοσμο.

Ποιος ή ποια είναι ο σωστός; Ποιος αποφασίζει για την σωστή ή λάθος απόφαση;

Ποιος υποστηρίζει ότι πάση θυσία η επιτυχία και η διαπλοκή είναι ο στόχος; Ο αναγνώστης ίσως δει τον εαυτό του να καθρεπτίζεται στις καταστάσεις.

Η Ε.Γ.Ε. Παράρτημα Αχαρνών προσφέρει το μυθιστόρημα της Αναστασίας Παμουκτσόγλου «**Που πήγαν οι διανοούμενοι**» ως συνδρομή για τους σκοπούς της Αντικαρκινικής Εταιρείας Αχαρνών και Φυλής.

Το βιβλίο δεν πωλείται στα βιβλιοπωλεία. Όσες φίλες και φίλοι το θέλουν ας επικοινωνήσουν μαζί μας στο Facebook (ΕΓΕ Παράρτημα Αχαρνών), Messenger (ΕΓΕ με ζωντάνια, άποψη και δυναμισμό) ή στα τηλέφωνα 2102433407 6937161996 κ. Σοφία. Το στέλνουμε και με αντικαταβολή